

Historien om Peter Andersson Käck (1822 - 1898)

av Roy Tarre (Version 3 publicerad 2020-02-19)

Detta är historien om min mormors far, soldaten vid Konga Kompani, Kalmar Regemente, **Peter Andersson Käck** (född 3 februari 1822, död 17 juli 1898).

Bockatorpet, Hovmantorp

Peter Andersson föddes den 3 februari 1822 på **Bockatorpet**, som tillhörde Hovmantorps Säteri.

Familjen hade då bott på Bockatorpet i drygt hundra år. Vi har en uppgift om att **Peters** farfars farfar **Håkan** (född omkring år 1680, efternamn okänt) bodde på torpet redan omkring 1710.

Platsen för Bockatorpet idag (Lessebo kommun i Småland):



Till Bockatorpet kommer man om man från väg 25 (mellan Hovmantorp och Lessebo) tar vägen mot Bergdala. Efter 1,8 km, där en kraftledning korsar vägen, svänger man till höger och fortsätter ca 500 meter och är då framme vid den lilla öppna plats där Bockatorpet en gång låg. Huset revs troligen i slutet av 1800-talet, men så sent som under 1940-talet fanns det rester kvar av grunden.

Bockatorpet, Hovmantorp forts

På detta foto från 2019 ser man en öppen glänta på platsen där Bockatorpet en gång låg...



Tillbaka till Håkan på Bockatorpet...

1 - Håkan (Peters farfars farfar) fick en son, som föddes 1712 och döptes till Sven och följaktligen blev **Sven Håkansson**.

2 - Sven Håkansson (1712 - 1794) – farfars far till Peter Andersson Käck

Sven gifte sig med **Ingrid Jonsdotter (1722 - 1755)**. Paret fick sonen Håkan (född 1745), dottern Ingrid (född 1751) samt sonen **Peter (född 2 april 1754)**, som blev **Peter Svensson**.

3 – Peter Svensson (1754 - 1809) – farfar till Peter Andersson Käck

Peter gifte sig 26 december 1778 med **Stina Persdotter (1745 - 1810)**. Paret fick dottern Ingrid (född 1780), dottern Catharina (född 1781), sonen Jonas (född 1783), sonen **Anders (född 14 oktober 1785)**, sonen Håkan (född 1788) samt sonen Johannes (född 1790). Sonen Anders, som alltså kom att heta **Anders Petersson**, kom att ta över Bockatorpet vid faderns bortgång 1809...

4 – Anders Petersson (1785 - 1870) – far till Peter Andersson Käck

Anders gifte sig 9 mars 1825 med **Stina Jonsdotter (1782 - 1845)**. Paret hade dottern Lena (född 1819), sonen **Peter (född 3 februari 1822)** och dottern Britta (född 1824). Sonen **Peter** blev **Peter Andersson (senare Peter Andersson Käck)**. **Peter** föddes alltså på **Bockatorpet**...

Bockatorpet, Hovmantorp forts

Bockatorpet, som sedan mitten av 1700-talet (och fram till 1920) tillhört **Hovmantorps Säteri**, finns utmärkt på denna karta från storskiftet 1790...



I bokföringen från Hovmantorps Säteri år 1812 finns angivet vad **torparen Anders Petersson (Peter Andersson Käcks far) på Bockatorpet** detta år hade att leverera i arrendeavgift till Friherre Elof Rosenblad (1756 - 1838) och Hovmantorps Säteri ...

4 Riksdaler i penningar

Totalt 208 dagsverken fördelat på...

156 mansdagsverken – 42 kvinnodagsverken – 10 helgdagsverken

Därutöver vissa hjälpdagsverken efter kallelse

200 stycken	lövkärvar
1 kanna	smultron
6 kappar	enbär
6 kappar	lingon
10 skålpund	spånad (ull)
6 kappar	björkaska

På **Bockatorpet** fanns detta år, 1812, en häst, 9 kor och 10 får samt åkermark för utsäde av 4 tunnor och 12 kappar. Närmaste kvarnlägen var Lindeskruvs Kvarn i Lindefors samt Hovmantorps Kvarn (tillhörig Säteriet).

Djupadal, Hovmantorp

1831, när sonen **Peter** var 9 år gammal, flyttade torparen **Anders Petersson** med sin familj till torpet **Djupadal** Lillegård under Tollstorp, också tillhörande Hovmantorps Säteri och beläget bara 1,5 km från Bockatorpet.

Platsen för Djupadal idag:



Djupadal är beläget 1,8 km rakt norr om Strömbergshyttan. Till platsen finns numera bilväg.

Djupadal, Hovmantorp forts.

Vid Storskiftet i Tollstorps by 1790 - 92 finns Djupadal omnämnt i skogskartan för skiftet. Djupadal nedlades som jordbruk runt 1945 då det bör sett ungefär så här...



Innan byggnaderna revs under våren 1981 togs följande foton....



Boningshus och Uthus



Boningshus



Loftbod med källare

På detta foto från 2019 ser man rester av ladugården...



Skruf By

Peter Andersson, från Djupadal Hovmantorp, värvade sig den 11 augusti 1839, vid 17 års ålder, till Kalmar Regemente och kom att tillhöra Konga Kompani. Han fick soldat-namnet **Käck och tilldelades **Soldat-torpet No 127, Skruf Södregård i Skruf By.****

I centrala Soldatregistret (vid Linköpings universitet) finns torpet registrerat med nummer CR-00-1090 och tillhörande Rote Skruf No 127. Roten bildades redan 1686 med rote-bönder från Skruf Södregård och halva Skruf Norregård. Soldat-torpet No 127 låg bara 225 meter öster om Soldat-torpet No 126 i grann-roten.

På detta foto från Skrufby 1981 ser man ett gammalt äppelträd och en stenmur på platsen där Soldat-torpet 127 en gång låg...



Då det militära indelnings-systemet med rote-soldater avskaffades runt sekel-skiftet 1800/1900 såldes det fd Soldat-torpet nr 127 i Skruf till en privatperson som flyttade torpet till Åkerby.

På detta foto från Åkerby 1981 återfinns torpet exteriört i så gott som ursprungligt skick...



Skruf By forts.

Peter Andersson Käck flyttade alltså in i **Soldat-torpet nr 127, Skruf Södregård i Skruf By** då han värvade sig till Konga Kompani vid Kalmar Regemente 1839. Han bodde ensam i soldat-torpet i två år tills han träffade sin blivande fru **Anna Maria** från Skruf Norregård i Skruf By.

1841 gifte han sig med **Anna Maria Svensdotter (född 6 februari 1816 i Skruf Norregård)**. Paret fick 9 barn som alla föddes i Soldat-torpet....

Peter Andersson Käck

Blev 76 år.

Född: 1822-02-03 Hovmantorp, Bockatorpet.

Död: 1898-07-17 Ljuder, Skruf Södregård nr142, Fridhem.

Barn med Anna Maria Svensdotter (1816 -)

Barn:

Johanna Mathilda Petersdotter (1841 -)

Carolina Sofia Petersdotter (1843 -)

Helena Petersdotter (1845 - 1845)

Helena Petersdotter (1846 -)

Frans Johan Peterson (1850 -)

August Peterson (1852 -)

Edvard Peterson (1855 - 1909)

Karl Otto Peterson (1858 -)

Elof Alexander Peterson (1862 - 1863)

Soldat-karriären...

22 juni 1846 blev **rekryten Peter Käck** officiellt **soldaten Peter Käck** vid en generalmönstring (generalstabens regementes-inspektion av materiel och bemanning och då nya rekryter antogs som soldater) för Kalmar Regemente på Hultsfreds slätt, som då var övningsområde för Kalmar Regemente.

Under **maj månad 1848** deltog **Peter Käck** i en kommandostyrka **förlagd till Skåne** med syfte att bistå Danmark i en konflikt om hertigdömet Slesvig, det så kallade **Slesvig-Holsteinska kriget 1848 - 1851**.

Under **1854** var **Peter Käck** med sitt kompani **förlagd till Gotland** för att bevaka utvecklingen i **Krim-kriget, 1853-1856**. Den brittisk-franska alliansens flottstyrkor nyttjade nämligen hamnen i Fårösund som bas vid strider mot den ryska flottan.

1857 deltog **Peter Käck** i **bevakningsuppdrag i Karlskrona skärgård**.

1860 och 1871 deltog **Peter Käck** i **läger i Skåne**.

25 juni 1869 befordrades **Peter Käck** till **Korpral vid 2:a fältskvadronen**.

Så, den **25 juni 1872** fick **Peter Käck**, **endast 50 år gammal**, på egen begäran, **avsked** (det hette så på den tiden) **och får lämna Soldat-torpet**, men **tilldelas underhåll och mark vid soldat-ängen i Skruf By** där han **uppförde en torpstuga sedermera benämnd FRIDHEM**.

Skruf By forts.

Åter till familje-livet...

Hustrun Anna Maria dog 4 april 1868 vid endast 52 års ålder. **Den 4 november 1870 gifte Peter Andersson Käck sig med Mathilda Nicolaidotter (född 19 januari 1842)** och fick med henne ytterligare 5 barn...

Barn med **Mathilda Nicolaidotter (1842 - 1928)**

Barn:

Anna Charlotta Käck (1871 - 1952)
Ida Sofia Käck (1873 -)
Hedvig Christina Käck (1876 -)
Hilda Käck (1877 -)
Johan Alfred Peterson Käck (1879 -)

Då Peter Andersson Käck, vid endast 50 års ålder, pensionerades fick han som nämndes ovan lämna Soldat-torpet och fick som förläning mark från soldatängen i Skruf By. **Peter, som var händig som snickare, byggde där ett eget torp, som fick adress Skruf Södregård nr 142 och som han kallade FRIDHEM.**

Peter och Mathilda levde förmodligen ganska gott på **FRIDHEM**. **Peter** hade sin soldat-pension men jobbade också som **kopparslagare**. **Fyra av parets fem barn föddes på FRIDHEM**. Endast äldsta dottern Anna Charlotta (min mormor) var född på Soldat-torpet. **Peter Andersson Käck avled 17 juli 1898 vid 76 års ålder**. Änkan Mathilda bodde kvar på FRIDHEM fram till början av 1920-talet. Mathilda gick bort 6 juni 1928 vid 86 års ålder.

Torpet FRIDHEM, Skruf Södregård nr 142, ligger kvar på ursprunglig plats i nuvarande Skruvby. Så här ser "FRIDHEM" ut på ett foto från 1981...



FRIDHEM, Skruf Södregård nr 142, Skruvby (Foto 1981)